

# Tegen de avant-garde

**DROGENBOS** – Het Museum Felix De Boeck pakt vandaag uit met een tentoonstelling van Albert Van Dyck. Hij verzette zich op een subtiële manier tegen de avant-gardekunst. “Omdat we vaak nadrukkelijk focussen op het modernisme en de avant-gardekunst uit de periode 1900-1940, is het juist de moeite waard stil te staan bij kunstenaars die hier een waardevolle reactie tegen uitwerkten”, luidt het. Het museum selecteerde een 30-tal tekeningen en schilderijen met het kind als centraal thema. De tentoonstelling opent om 15 u. (TDV)

Info : [www.MuFDB.org](http://www.MuFDB.org).



*Eén van de werken van Van Dyck.*